

# Hoe gloeit vandaag

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

5 Hoe gloeit, hoe gloeit, hoe gloeit van-daag het stuk-je zon dat  
10 ik als har - te draag! Het stuk - je zon, zo sterk aan 't slaan, den  
16 laai - en leeuw - rik trekt het aan. Hoe schalt, hoe schalt, hoe  
21 schalt het lied, dat uit mijn hart naar wij - de he - mel schiet! Gods  
vlam is door mijn hart ge-gaan. Nu mag de dag vol wol-ken staan.

# Mijn schrede is zwaar

René De Clercq

René De Clercq (1877-1932)

*Zeer traag*

6 Mijn schre-de is  
11 zwaar, mijn hart is woest, als-of ik mijn lief-de be-gra - ven moest. In win - ter-  
16 aar - de voel ik mij del-ven diep voor mijn lief - de, diep voor mij zel - ven.  
21 De men - sen tre - den hard op hard... *traag* Mijn ar-me, trot-se men-sen-hart!